

Over Jerstal Posten

For Over Jerstal og omegn

Nr.: 27 Årgang: 2020
Juni - Juli - August

29. årgang

Udgiver: Over Jerstal Borgerforening

Over Jerstal er corona-ramt - men vi vender stærkt tilbage

Af Kim Skjønnemand

Coronaen er over os, og virussen har betydet, at ikke meget er, som det plejer.

Udover at de fleste oplever en hverdag, der på en eller anden måde er vendt på hovedet, så betyder virussen også, at vi ikke kan gennemføre mange af de arrangementer, som vi er vant til at samles om i byen.

Ingen byfest

Blandt andet er årets højdepunkt, vores byfest, blevet aflyst. Det meldte byfestgruppen ud på Over Jerstals Facebook-side allerede i slutningen af april.



Det betyder, at vi i år blandt andet må undvære vores revy, bankospil, de hyggelige aftener i teltet med fadøl og gode snakke, og vi får i år heller ikke uddelt håneretten, når rundboldturneringen er vundet.

Men vi vender stærkt tilbage. For der kommer en hverdag, hvor der er tid og mulighed for at mødes og feste sammen igen i fremtiden. Det må vi se frem til, og det kan være med til at holde humøret oppe.

Flere aflysninger

Der er andre arrangementer udover byfesten, der allerede nu er aflyst.

Vores fælles sankthans i Byparken hænger lige nu i en tynd tråd, og vi har allerede måttet aflyse Parkens Dag den 9. maj, hvor vi skulle have fejret Byparkens fødselsdag med grillpølser, fadøl og hoppeborg til ungerne.

Selvom det selvfølgelig er ærgerligt, så bare rolig. Vi melder en ny dato for Parkens Dag ud snart. Det bliver formentlig i september. Her kommer vi til at fejre med hinanden i Byparken. Så der er noget hyggeligt at se frem til.

Man kan følge med på Over Jerstals Facebook-side. Her meddeler vi, så snart der er nyt.

FÆLLESSANG FOR ALLE ALDRE I BYPARKEN!

Lørdag den 15. august kl. 10.00 er der fællessang i Over Jerstal Bypark for børn, unge, voksne og ældre. Alle i Vedsted sogn og omegn er velkomne.

Fællessang skaber fællesskab, og det har vi brug for i disse tider. Organist og korleder Lene Jørgensen vil stå for fællessangen, hvor vi sammen vil synge fra Højskolesangbogen. Der vil også være mulighed for at foreslå sange.

Når stemmerne er blevet trætte, serveres der grillpølser og kartoffelsalat, og der vil være mulighed for at slappe af med familie og venner i de dejlige omgivelser i Byparken. Vi håber selvfølgelig på godt vejr. Arrangementet er **gratis** for alle. Kom og vær med til en dejlig dag, hvor fællesskabet om sangen er i højsædet. Arrangør: Vedsted kirke i samarbejde med udvalget for Over Jerstal Bypark.



Side 2:

Skausminde.

Side 3:

Skausminde.

Side 4:

Menighedsrådsvalg 2020.
Aflysninger og udsættelser.
Genbrugsmarked

Side 5:

Bo Sørensen
Hjertestarter.

Side 6:

Fra lokalhistorisk.

Side 7:

Borgerforeningen.
Loppemarked.

Side 8:

Fra lokalhistorisk fortsat.

Redaktion:

Anne-Grethe tlf.: 22 19 15 98
Børge tlf.: 20 28 06 38

Distribution:

Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent

Henvendelse og indlæg til bladet
bedes sendt på mail:

overjerstalposten@bbsyd.dk eller
ojposten@stofanet.dk

Deadline for indlæg til næste blad
er den **10. august 2020**. Hvad der
kommer efter den dato, kan ikke
forventes at komme med i næste
udgave.



Skausminde Aktivitetscenter

Hovedgaden Øst 61A



Arrangementer for august og september på Skausminde

Mandag den 31. august kl. 9,00:	Starter efter ferien,	
Tirsdag den 8. september kl. 14,00 :	Sangeftermiddag,	pris 60,00 kr.
Tirsdag den 15. september kl. 7,30 fra O. J. og 7,45 fra Vedsted:	Udflugt til Ebeltoft og Grenå,	pris 350,00 kr.
Fredag den 25. september kl. 18,00:	Høstfest,	pris 175,00 kr.

Lottospil hver fredag i lige uger

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes også Coronakrise

God sommer til alle

Brugerrådet.

Jeg sidder her i skrivende stund og tænker på jer alle sammen. Vi har jo stadig Corona og jeg har snakket med kommunen om at der ikke lukkes op på Skausminde før vi er helt sikker på at det er ovre.

Jeg er nødt til at tænke på de svage og ældre mennesker der kommer her på centret. Det bliver tidligst mandag den 31. august så har vi gjort hvad vi kunne for at der ikke er nogen der bliver smittet.

Jeg vil ikke være den der åbner for tidligt og der så er en der bliver syg og i sidste ende kan gå bort. Det vil jeg ikke være med til. Jeg ved godt det er længe vi har haft lukket ja lige siden 12. marts og vi ved jo ikke hvad der sker fremover. Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god ferie. Håber vi ses lige på den anden side af ferien

Mvh. Formanden Jan

Inden vi lukkede på Skausminde havde vi besøg af Bente og Lillian fra gruppen "Kantmaskerne" i Haderslev. Det er et sted hvor alt hvad vi strikker bliver afleveret og så formidler de det videre.

Det går til hjemløse – krisecentre – mødrehjælpen og andre udsatte grupper og noget bliver solgt i Røde kors butikker. Vi havde en kæmpe stak der var blevet lavet af alle vores flittige damer. Der var huer – halstørklæder – handsker – sjaler – sokker – tæpper og børnebluser. Godt de kun kom 2 pers. For bilen var godt fyldt. Glade var de og glade var vi jo selvfølgelig også at der er så mange der strikker til et godt formål.

Hvis nogen har lyst til at være med så strikker vi hver mandag fra kl. 9.00 – 11.30. bare mød op der er altid plads til en mere

Brugerrådet

Hvis vi må så starter vi mandag den 31. august kl. 9.00 med alle vores aktiviteter. **Tirsdag** den 8. september kl. 14.00 holder vi efter stor efterspørgsmål sangeftermiddag. Vi mødes hygger, får kaffe og synger lige hvad der foreslås. Sidst vi havde det løb tiden så stærkt at folk sagde "nej skal vi allerede hjem". Håber vi får det lige så hyggeligt denne dag. Samtidig er det så den dag man senest kan melde sig til udflugten. **Tirsdag** den 15. september skal vi på udflugt ???????? Hvis vi må så tager vi den tur vi skulle have været på i maj. Vi skal på Glasmuseet i Ebeltoft hvor der står en guide klar til rundvisning. Siden starten af 1980'erne har Ebeltoft været hjemsted for glaspustere fra hele landet. I 1986 åbnede Glasmuseet Ebeltoft – Danmarks eneste internationale museum for moderne glas. Med et arbejdende værksted, hyggelig cafe og en ny stilren udstillingsfløj, er museet et spændende udflugtsmål for både ung og gammel. Smukt beliggende ved vandet og med udsigt til Mols bjerge er oplevelsen af det udstillede glas tæt forbundet med lyset og det unikke kystlandskab. Bagefter skal vi i Kattegatcentret i Grenå. Undervejs dertil får vi vores middagsmad. Vi skal være i Kattegatcentret senest kl. 14 da er der nemlig træning og fodring af hajer. Synes det lyder interessant. Efter det går man rundt på egen hånd og ser stedet. Inden turen går hjemad får vi kaffen der. Det hele er lidt svært at arrangere for alt er p.t. lukket og ingen kan man komme i kontakt med. vi håber det hele løser sig og at vi kommer af sted. Der kan max komme 50 pers. med og efter sidste tilmeldingsdag som er den 8. september så er det bindende. Turen koster kr. 350.00 pr. person.

Evt. tilmelding på Skausminde eller på telefonnr. 24439443

Brugerrådet



Skausminde Aktivitetscenter

Hovedgaden Øst 61A
Mail: skausminde@bbsyd.dk



Åbningstider

Mandag - Onsdag og Torsdag : 9,00-16,00

Tirsdag: Lukket

Fredag: 14,00 - 16,00

lotto lige uger

Brugerrådet 2020 / 21

Formand:	Jan Sørensen	Tlf.: 6024 9984 Mail: ujs73@hotmail.com
Næstformand:	Ingelise Nymann	Tlf.: 2443 9443 Mail: egoningelise@hotmail.dk
Sekretær:	Kamma Kloster	Tlf.: 2161 6352 Mail: kammakloster@hotmail.com
Kultur:	Ane List	Tlf.: 5095 3347 Mail: prebenogane@webspeed.dk
Kultur:	Laila Westergaard	
Kultur:	Ingelise Nymann	
Køkken:	Connie Knudsen	Tlf.: 2683 7108 Mail: fl.trans.oj@gmail.com
Suppleant:	Laila Westergaard	Tlf.: 6132 0501 Mail: laila14445@gmail.com
	Rolf Jensen	Tlf.: 2680 7346 Mail: rolfjensen@live.dk
Kassere:	Grethe Madsen	Tlf.: 6175 8909 Mail: gretemadsen56@gmail.com

Aktivitetsoversigt

Mandag:

09,00-11,30:	Hækling og strikning	ved	Brugerrådet
09,00-11,30:	Sten og sølv	ved	Maren
09,00-11,30:	Træværksted	ved	Viggo
09,00-11,30:	Knipling	ved	Gurli Jacobsen
13,00-16,00:	Kortspil		

Tirsdag:

09,30-11,30:	Fri		
19,00-21,30:	Knipling, lige uger	ved	Gurli Jacobsen

Onsdag:

09,00-11,30:	Kort og strikning		
13,00-16,00:	Billede maling	ved	Maren

Torsdag:

09,00-11,00:	Tæppe curling	ved	Bodil Holm
12,30-15,00:	Trolde - strømpenisser	ved	Gurli Nielsen

Fredag:

09,00-12,00:	Legestue for kommunale dagplejer		
14,00-16,00:	Lotto, (lige uger)	ved	Brugerrådet

Jeg vil lige fortælle lidt om at være af den yngre generation og bruger af Skausminde. Jeg har nu været suppleant i bestyrelsen af Skausminde på andet år, og det er jeg glad for.

Min mand og jeg begyndte at gå til banko for 2½ år siden på Skausminde hver anden fredag sammen med den ældre generation fra Over Jerstal og omegn.

Og for 2 år siden var vi med til deres generalforsamling, hvor de manglede en suppleant, og det sagde jeg ja til, og da må jeg sige: det har jeg aldrig fortrudt.

Vi har nu lært en del af den ældre generation at kende, og vi er med til mange af de arrangementer der holdes på Skausminde og det syntes vi er hyggeligt. Vi kunne dog godt tænke os at der kom nogle flere fra vores generation eller yngre på Skausminde.

Men det jeg godt kunne ønske mig var at der ville komme flere af den yngre generation og støtter op om aktiviteterne på Skausminde. Jeg ved godt at de fleste aktiviteter som sker på ugebasis er om formiddagen. Men de arrangementer de afholder sker oftest om eftermiddagen og aften. Jeg har derfor lavet en gruppe på Facebook som hedder "Skausminde aktivitetscenter" der bliver de arrangementer som vi planlægger lagt op. Og der vil ligeledes blive skrevet lidt om hvordan de forskellige arrangementer er gået efterfølgende.

Hvis der er nogen der ligger inde med en god ide' til en aktivitet som kan foregå om aften, kan man kontakte / skrive til en af os i bestyrelsen og derefter vil forslaget blive taget op på et af vores møder.

Vi ses på Skausminde.

Venlig hilsen
Bent og Laila

Menighedsrådsvalg 2020.

Der skal her i 2020 afholdes valg til Menighedsrådet, efter helt nye regler. Regler fastsat af Folketinget og kirkeministeriet. Der var i reglerne fastsat en dato, for et orienteringsmøde, om valget m.v., her i juni 2020 – men på grund af Corona restriktionerne, så er det nu blevet rykket til august 2020 – her er de endnu ikke fastsat nogen dato, den vil følge senere. Vi henviser til at følge med på de opslag der vil blive opsat herom, på Vedsted kirkes hjemmeside www.vedstedkirke.dk og facebooke.

På mødet bliver der orienteret omkring menighedsrådets arbejde i denne valgperiode (siden 2016), Regnskabet 2019 og budgettet 2021. Men vigtigst, en grundig orientering om hvordan valget af det nye menighedsråd skal ske, hvem der kan vælges og hvordan man bliver valgt og får indflydelse på det kirkelige arbejde i Vedsted kirke & Sogn..

Så mød frem og blive grundigt informeret, få svar på dine spørgsmål og blive mere afklaret med om det kunne være noget for dig, at være med i.

Selve valget sker på en valgforsamling, den 15. september 2020.

Det nye menighedsråd tiltræder, første søndag i advent, den 29. november 2020.

Vi beklager forvirringen, og håber vi snart er slut med alle Corona restriktioner.

Bent

Corona – Aflysninger og udsættelser.

Vi har her på det sidste oplevet, at vores frihed til at mødes og samles i alle mulige sammenhænge er blevet kraftigt indskrænket, nærmest lukket helt ned.

Dette gælder også for de kirkelige aktiviteter.

Året konfirmation er blevet udsat – og der har været arbejdet hårdt på at finde tid for hvornår det så kan blive – med forbehold for, at Corona smitten er forbi. Det har betydet store udfordringer for alle, her ikke mindst for konfirmanderne og deres familier – alt var planlagt, og nu kan man starte forfra.

Alle Gudstjenester er indtil videre aflyst – Begravelser, Bisættelser, bryllup og dåb, skal ske under meget restriktive former, hvor der kun må være et meget begrænset antal deltagere – hvor anbefalingen fra myndigheder og Biskopperne er, at alt som kan udsættes til efter Corona smitten er forbi, det bør udsættes.

I Menighedsrådet og hos Sognepræsten har vi oplevet, at alle har udvist en meget stor forståelse for – at vi alle må stå sammen, hver for sig – i denne helt usædvanlige situation.

Det vil vi gerne udtrykke et dybfølt tak for. Vi ser frem til vi snart igen kan mødes under normale forhold.

Bent

GENBRUGS MARKED / LOPPEMARKED



Lidt sker der i byen her i Corona tiden, vi holder marked i den gamle købmandsbutik den første lørdag i måneden undtagen juli og december. Der er 13 stande som er fyldt med mange forskellige ting lige fra bøger, legetøj, køkken-ting, tøj, og meget mere. Vi startede d. 3. maj 2014, og er nu startet på det 7 år, der har været mange forbi, nogen for at købe andre for at få en snak, og nogen kommer og skal købe en kop kaffe og et stykke af Lailas gode hjemmebagt til en pris af kun 15 kr. så kig forbi en lørdag og se hvad vi har. Der er åben fra kl.9.30-15.30.

Hilsen loppeholdet Laila og Anne Grethe



Jeg håber i er glade for at få Over Jerstal Posten i jeres postkasse, med hvad der sker i Over Jerstal og omegn. For at i fortsat kan få det, er det nødvendigt med lidt mere input, for jeg kan ikke sammensætte bladet af ingenting.

Så har i noget i gerne vil dele med resten af Over Jerstal, Arnitlund og Abkær og lidt opland, så vil jeg meget gerne have det, så jeg fortsat har noget til bladet.

Denne gang har jeg lånt en artikel fra Lokalhistorisk Forening For Vojens Kommune.

Børge

Bare en lille oplysning til jer i Over Jerstal, hvis der nu går nogen rundt og tænker, hvad pokker sker der i Outzens gamle værksted.

Jamen, det vil jeg da lige fortælle lidt om.

Jeg har startet et værksted op, hvor vi reparere biler, og klar gør dem til syn, vi reparere også trailer og have maskiner, skal du have slebet din kniv på græsslåmaskiner / havetraktor gør vi også det. Vi har også salg af brugte have maskiner.

Står du, og lige skal have lidt svejset sammen, jamen så kom forbi, og høre om det ikke er noget vi kan hjælpe med.

Og som noget nyt, rengør biler indvend så de står skarp, ud over det kan vi også polere din bil udvendig, så den både står skarp indvendig og udvendig.

Ud over det, holder BS reservedele også til der, firmaet sælger ruder & reservedele til entreprenør maskiner, ved at flytte ned på Hovedgade vest 93, har jeg også fået plads til lager.

Jeg sælger reservedele til næsten alle slags entreprenør maskiner og sender ud til hele Danmark.

Men bliver I lidt nysgerrig, jamen så kig da ind eller ring 22674060.

Og selvfølgelig, har vi hånd sprit lige inden for døren, og holder den afstand som påkræves i disse tider, bilerne bliver af sprittet inden udlevering.

Med venlig hilsen
Bo Sørensen

Hjertestartere

I Over Jerstal er der to hjertestartere, den ene er ved Skausminde, Hovedgaden Øst 61 A, på vægen ved trappen ned til kælderen, ud mod Hovedgaden.

Den anden er ved familien Schrøder Ved Majen 6, på husmuren ved indgangen. Der er adgang til begge alle døgnets 24 timer .

Larsen's Møbler & Tæpper

Møbler og tæpper til fornuftige priser
Stue tæpper fra 79 kr. pr. m2

Hovedgaden øst 63
Over Jerstal 6500 Vojens
Tlf. 74547217 – 51261455

Skovgaard

økologisk
planteavl

Salg af kartofler

Flemming Skov

Skovvej 24 6500 vojens

74519442/20473570

flemming@skovgaardplanteavl.dk

www.skovgaardplanteavl.dk



- Kvalitet hver gang!

Specialer:

IPSEN

Murer- &
Fliseforretning ApS

23 23 76 58

www.ipsen-murer.dk

- Badeværelse
- Flise arbejde
- Puds på gips
- Murstensmønster - så det ligner vandskuret murstensmur
- Reparation/ forsikringskader

Thorkild Dalsgaard

Mobil: 40 73 20 68

Fredshulevej 1 Skovby 6500 Vojens
Tlf. 7354 7000 - Fax. 7354 7001



THORKIL D Aut. Kloakmester
Entreprenør **DALSGAARD** ApS

BS Reservedele & service

Har du brug for hjælp til:

- Nye dæk / montering / afbalcering
- Klar til syn
- Udlæsning af fejlkoder
- Service
- Bremses
- Udstødning
- Anhængertræk
- Dækhotel

**VI STÅR KLAR
TIL AT HJÆLPE DIG
- til en god pris!**

Biler & varevogne

Nye og brugte
reservedele

Bo Sørensen: Reservedele og dæk - 22 67 40 60 - bs@bs-reservedele.dk
Kent Larsen: Reperation, service og dækmontering - 93 91 71 74

Som jeg oplevede dagene omkring befrielsen

Af Laurids Lund, fra lokalhistorisk årbog 1995

Jeg blev konfirmeret palmesøndag den 25. marts 1945. Inden jeg gik ud af skolen, var jeg klar over, at jeg ville være tømrer og havde da også en læreplads hos tømrermester Peter Schmidt i Arnitlund, men jeg kunne først starte læretiden til april 1946, så indtil da måtte jeg finde et andet arbejde. Være dreng eller karl på en gård ville jeg ikke, men alligevel blev mit første job noget, der havde med landbrug at gøre, jeg skulle lægge kartofler på Skrydstrup flyveplads.

Omkring 1. maj begyndte jeg på mosen i Øster Løgum. Det var Carsten Petersen fra Over Jerstal, der havde 2 steder i mosen, hvor han lavede tørv. Jeg arbejdede i mosen, til tørveproduktionen stoppede om efteråret. Carsten Petersen var også dengang vognmand og havde en lastvogn, en Opel Blitz med nummeret D 72. Chaufføren var Mathias Hansen, han boede på det tidspunkt hjemme hos mine forældre i Over Jerstal.

Første dag i mosen

Den 3. maj skulle jeg køre med Mathias til Haderslev efter en tørvepresser, der havde været til reparation der. Inden vi kørte fra værkstedet i Haderslev, lyttede vi til den svenske radios nyhedsudsendelse til Danmark. Her blev der blandt andet sagt, at man regnede med, at de allierede tropper ville nå den dansk-tyske grænse ved midnatstid og så ville krigen på landjorden begynde i Sønderjylland. Da vi nåede ud til mosen og havde fået læsset presseren af bilen, var det sidst på eftermiddagen. I Stubbæk lå nogen forskellige materialer, der skulle hentes inden fyraften. På vej dertil stoppede tyske soldater os i Åbenrå, de skulle bruge vores bil. Der kom en soldat med maskinpistol ind i førerhuset, og så blev vi kommanderet til at køre til deres forlægning. Her ville vi så få besked om, hvad der så skulle ske. Efter at have holdt der en halv times tid, havde de alligevel ikke brug for os, så vi fik lov til at køre igen. Glade for at slippe af med tyskerne, fortsatte turen til Stubbæk og her blev bilen læsset med tipvognsskinner, en pumpe m.m. Vi skulle så ud på mosen igen. Vi snakkede, om vi kunne slippe for at køre igennem Åbenrå, men da der ikke var meget træ tilbage til generatoren, blev vi enige om at tage den korteste vej, som var over Åbenrå. Da vi kom til byen på vej ud i mosen, stoppede tyskerne os igen. Vi fik igen en soldat i førerhuset og fik igen ordre til at køre til deres forlægning. Her blev alt, hvad vi havde på bilen, så læsset af.

Køretur med tyske soldater

Vi kørte så derfra ud til Loddenhøj, på Løjtland, der var dengang en stor radarstation, og derude holdt der allerede 4 andre lastvogne, som var taget i Åbenrå ligesom os. Her blev bilen så fyldt med soldater og deres oppakning og turen gik tilbage til Åbenrå. Her holdt vi ca. en halv time på en kaserne, som lå på Haderslevvej. Omkring klokken 21 blev der givet ordre til at køre. Alle 5 vogne kørte nu til Søgård kaserne, og her blev alle bilerne forsynet med træ til gasgeneratoren. Da det var begyndt at blive mørkt, startede kolonnen og køre sydpå. Da vi havde kørt et stykke tid, blev vi overfløjet af nogle flyvere. Alle 5 biler kørte i skjul under nogle træer i vejsiden, og en del af soldaterne sprang af bilerne.

Jeg var på det tidspunkt meget bange, for hvis det var rigtigt, det vi havde hørt i den svenske om, at de engelske tropper ville gå over grænsen ved midnatstid, hvad ville der så ske med os? Vi kørte jo med tyske soldater, som jo nok skulle kæmpe mod englænderne, og vi var midt i det hele, men det gik jo ikke så galt.

Da vi kom til Padborg, holdt vi en times tid på stationen. Jeg så nok, at der var en af personalet på stationen, der stod og lyste på vores bil. Det viste sig så senere, at det var min storebror, som dengang var ansat på stationen i Padborg, men han måtte ikke gå hen til bilen for tyskerne. Vi kunne ellers godt have brugt hans madpakke, for vi var meget sultne. Vi havde ikke fået noget at spise, siden vi kørte fra Haderslev ved middagstid.

Bilen gik heldigvis i stykker

Så blev der givet ordre til at køre til Faarhus, men lige før vi nåede dertil, gik bilen heldigvis i stykker. Selvom tyskerne skældte ud og råbte højt, blev vi slæbt ind på Faarhus station, hvor de efterlod os. Da var klokken ca. 3 om natten, og vi forsøgte på at sove, men det kunne jeg ikke, for jeg var stadig meget bange og også sulten, og det var også meget koldt i førerhuset. Ved 5 tiden gik jeg en tur, og pludselig var der nogle flyvere, som kom i kamp. Der blev da også skudt en flyvemaskine ned ikke ret langt derfra.

Da klokken var 7, gik vi hen på stationen, fordi vi ville ringe til Falck i Åbenrå, men folk som os, der havde kørt for tyskerne, kunne skam ikke låne hans telefon. Da vi fortalte, hvordan vi var kommet derned, fik vi dog lov til at låne telefonen, men det hjalp nu ikke så meget, for Falck havde travlt inde i Åbenrå og kunne ikke hjælpe os.

Fortsætter side 8

Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:

Torsdag den 27. august kl. 19,00:	Bankospil Kun for medlemmer	Skausminde
Torsdag den 5. november kl. 19,00	Andespil Kun for medlemmer	Skausminde

Bestyrelsen i Borgerforeningen

Formand:	Christian Broe Petersen	25 67 15 07 cpp@petitoef.dk
Næstformand:	Kim Skjønnemand	23 86 08 12 kimskjonnemand@gmail.com
Sekretær:	Britta Frehr Sørensen	51 76 54 62 frehralers@gmail.com
Medlem:	Brian Marcussen	30 66 55 41 bmpulling@gmail.com
Medlem:	Laila Westergaard	61 32 95 91 laila14445@gmail.com
Suppleant:	Helle Westergaard	21 75 19 54 hellemus62@gmail.com
Uden for bestyrelsen		
Kasserer:	Erik Bergstedt	51 48 15 12 erik.bergstedt@hotmail.com

Loppemarked

Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.

Der er åben mellem 9,30 og 15,30

Lørdag den 6. juni

Lørdag den 1. august Lørdag den 5. september

Lørdag den 3. oktober Lørdag den 7. november

Kontakter: Anne-Grethe Hansen 2219 1598, hele dagen
Laila Westergaard 6132 0501, efter kl. 16,00

Loppemarkedet fortsætter indtil Niels og Mette får solgt deres butik

Tørning Mølles Støttekreds

Formand

Jens Laurids Andersen

25 75 94 55

Bliv medlem og få rabat



LeaseBil.nu

Mere bil - mindre bøvl..



MERE BIL - MINDRE BØVL

Peter Henningsen

T: 74 54 75 68

M: 21 41 47 80

E: Peter@ojabiler.dk

www.ojabiler.dk

Skaus Vej 7, Over Jerstal
DK-6500 Vojens

Over Jerstal VVS ApS

Aut. GAS & VVS installatør



KARSTEN HANSEN



STATIONSVEJ 20 · 6500 VOJENS

TLF. 20 28 06 35 · E-MAIL: mail@overjerstalvvs.dk



**Hvorfor vente til i mor`n
- få tilbud straks
fra HC Norn**

på **ENERGIRIGTIGE** vinduer

- flot design af både plast, alu og træ.

Og få selvfølgelig tilskud via Bolig/Job ordningen.



H.C.NORN
Tømrer & Snedkerforretning

Abkærvej 58 · Over Jerstal · 6500 Vojens
Tlf. 74 54 76 47 · Mobil: 40 44 76 47

Efter at have ventet en times tid i bilen sagde jeg til Mathias: "Jeg ved ikke, hvad du vil, men jeg vil hjem, om jeg så skal gå". Da han ikke var meget for at gå så langt, blev vi enige om at gå til Åbenrå. Der havde han en bror, der havde en cykel, som vi måske kunne låne til det sidste stykke af vejen til Over Jerstal.

Hjemturen

Så startede turen mod Åbenrå. Da jeg var meget sulten, blev vores første stop Frydendal Kro. Her gik vi ind for at få noget at spise, men her kunne man skam ikke få noget at spise, for alt, hvad de havde, var bragt i beskyttelsesrum. Turen gik så videre nordpå til en by ikke så langt derfra, hvor der var en bager. Vi fik en stang wienerbrød, som mindst var en dag gammel, men den smagte alligevel godt og det hjalp da også på sulten. Jeg var kommet hjemmefra i et par gummistøvler, som var rigelig store, så det varede ikke længe, inden jeg tog dem af og gik i bare ben. Støvlerne måtte jeg bære, for dem kunne man ikke bare smide væk. Biler mødte vi ikke mange af, men det skete af og til, at der kom engelske flyvere, som fløj meget lavt. Et sted stod der 3 lastbiler i vejsiden. De var i stykker. Jeg tror nok, at det var nogle af dem, vi om natten havde kørt i kolonne sammen med, men det så ikke ud til, at der var sket noget med menneskerne, som havde været med.

To på en cykel

Da vi kom til Åbenrå, var der luftalarm, og så måtte der ikke være folk på gaden. De skulle i beskyttelsesrum, det holdt vagtværnet øje med, blev der sagt. Så hvis man skulle ind i byen, skulle det ske ved at gå fra det ene beskyttelsesrum til det andet. Mathias fandt sin bror, han var på et pensionat for at spise. Heldigvis var der da også lidt mad til os. Efter at vi havde spist, blev cyklen fundet frem og turen fra Åbenrå til Over Jerstal kunne begynde. Det var en herrecykel, så jeg skulle sidde på stangen. Det gik da også godt et stykke tid, men mine ben blev til sidst så ømme, at jeg hellere ville gå hjem, så da vi nåede til Pottervejen, flyttede jeg om på bagagebæreren og der sad jeg resten af vejen hjem.

Hjemme igen og så kom frihedsbudskabet

Da vi kom til Over Jerstal og cyklede ind i byen, kom der nogle af vore naboer. De råbte: "Hvor har i da været, og hvorfor kommer i først nu, i kan tro, i er savnet." Da jeg kom hjem, kunne jeg nok, på den modtagelse jeg fik, forstå, at jeg var savnet. Vi fik noget at spise, det blev til brasede kartofler og spejlæg. Klokken var da ca. 20,30, og i radioen begyndte nyhederne fra England, og det varede ikke længe, før det blev sagt, at tyskerne i Nordvest-tyskland, Holland og Danmark havde kapituleret, og der var fred her hos os.

Nu blev der uro på gaden. Købmand Peter Ludvigsen kom ud vinkende med en cigarkasse, en der var gemt til lejligheden, der blev også drukket rigtig kaffe, men da jeg ikke røg eller drak kaffe, gik jeg en tur hen i byen. Her skete der noget overalt. På stationen, hvor det tyske vagtmandskab holdt til i ventesalen, var der megen uro, for de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var sket, så de oprådte meget truende. Men henne på sportspladsen, hvor de russiske fanger opholdt sig i et krydsfiner telt, var der megen glæde, for nu kunne de jo komme hjem, men det blev alligevel næsten efterår inden de kom fra byen.

Så blev det hverdag igen

De følgende dage var det tyskernes hjemtur, der optog os. Der kom mange langs ad Pottervejen mod syd, og jo længere de kom sydpå, des mere af deres oppakning kastede de fra sig i vejgrøften. Her lå deres stålhelme, gasmasker, tæpper og meget andet. Der var nogle, der havde fået fat i en trækvogn eller en barnevogn til at fragte deres ting på, men det hjalp ikke meget, for når de kom til grænsen, skulle de aflevere det hele. De fik intet med hjem, og der lå de ting, de havde taget med sig, i store dynger. Efter nogle dage i en festlig stemning begyndte arbejdet i mosen for alvor og det var nu ikke altid så sjovt, især ikke når man skulle fra Øster Løgum og hjem til Over Jerstal, og cyklen var punkteret, hvad der ofte var tilfældet, med de dårlige dæk og slanger vi havde. Men et begivenhedsrigt forår og sommer var det og en tid jeg aldrig glemmer, og lige så længe min mor hun levede, holdt vi 4. maj for at mindes min hjemkomst.

Denne tekst har jeg lånt fra Lokalthistorisk Forening for Vojens Kommune, årbogen fra 1995

Børge